

(<http://youtu.be/VMYthUVMdqE>)

Refrein

Vuile huichelaar, pak jij je koffer maar  
en verdwijn voorgoed uit m'n leven  
Vuile huichelaar, ga alsjeblieft naar haar  
en vergeet niet mij de sleutel terug te geven

Op zoek naar geluk vond ik jou in die kroeg  
je hebt me die nacht zo bemind  
Ik dacht 't Is voorbij, al die nachten alleen  
ik heb weer een vent en 'n vrind  
't Feest duurde kort, want al binnen 'n maand  
had jij weer een nieuwe vriendin  
Maar ik heb je door en ik gooi je d'r uit  
je komt er bij mij nooit meer in

Refrein

Jij speelt met gevoelens en lacht om verdriet  
jij gaat steeds opnieuw weer op jacht  
Jij liegt en bedriegt elke weerloze vrouw  
jij steelt als een dief in de nacht

Refrein

Laatste regel 2 x